

Spiritueel-artistiek project *Illud Mane* viert feest ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën

# Maria eren vanuit 'het ware, goede en schone'

Dankzij het project *Illud Mane* wordt Maria al twintig jaar lang in Ruiselede speciaal geëerd. Het evenement vindt plaats omstreeks 15 september, het feest van de patrones van de congregatie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën.

Liselotte ANCKAERT



De congregatie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën vond haar oorsprong in 1688, toen toenmalig onderpastoor Ignatius De Plancke en Elisabeth Van Hulle in het landelijke Ruiselede een groep vrouwen om zich heen verzamelden om samen een leven te leiden van gebed en dienstbaarheid. Die 'spinsters' – ze verdienden de kost met het spinnenwiel – waren dienstbaar aan hun naasten door zieke en oude mensen aan huis te bezoeken en te verzorgen. 'Hun spiritualiteit was gericht op de toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën of smarten. In navolging van Maria, de moeder van smarten, wilden die vrouwen hun leven wijden aan de tedere zorg voor lijdende mensen', weet Emmanuel Van Lierde, stafmedewerker van de studiedienst van zorgorganisatie Curando, die uit de bejaardenzorg van de congregatie ontstond.

## Eeuwenoude devotie

De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën bestond in Ruiselede evenwel al lang voor de congregatie ontstond en vooraleer de zusters ervoor kozen hun nieuwe stichting toe te vertrouwen aan die patrones van smarten. Het is dan ook niet duidelijk wat de aloude traditie opnieuw deed opflakkeren. Volgens een legende waarbij twee zusters uit hun slaap werden gewekt in de vroege ochtend, zou het Maria zelf zijn die de zusters ertoe aanzette. De aanleiding om de vier eeuwen oude devotie opnieuw aan te wakkeren, was de aanstelling van de Brugse priester en kerkjurist Patrick Degrieck in 2004 als algemeen directeur van de congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën.

'Na enkele gesprekken met de overste en met wijlen Eric Vanden Berghe, de toenmalige president van het Brugse grootseminarie groeide het idee om een vorm van geloofsverdieping en reflectie aan te bieden, die tegelijk zou aanzetten om samen te bidden en te zingen tot Maria', aldus de directeur. 'Bovendien was er het besef dat waarheid en goedheid niet zonder schoonheid kunnen. Daarom werd van bij de aanvang ook gedacht aan een kunstzinnige inbreng. De Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën was geboren. Die mariale vereniging zou de spiritualiteit van de Moeder van smarten aanwakkeren, onder meer via het project *Illud Mane*, Latijn voor 'die ochtend' en verwijzend naar de legende van de twee zusters.'

## 'Samen een troostmantel maken bracht ons inspiratie, vreugde en kracht'

### Troostmantel voor Maria

Zo gezegd, zo gedaan. Behalve een conferentie gericht op geloofsverdieping, een vesperdienst en een eucharistieviering zijn er jaarlijks een concert en een ommeegang langs kapellen in Ruiselede. Ook tussen Aalter en Tielt krijgt de mariale devotie gestalte. 'Elk jaar is een andere woonzorgzone van de organisatie Cu-

rando verantwoordelijk voor het maken van een troostmantel', legt Emmanuel uit. 'Dit keer gebeurde dat in samenwerking met de zorgafdeling Warme Zorg van het hoofdklooster in Ruiselede.'

Het idee om een open, beschermende mantel te creëren in een lichte kleur met zeven woorden erop en een wereldbol met krokussen te haken, kwam van zuster Isabelle Vancauwenberghe, coördinator van de afdeling. 'De open armen verwijzen naar Maria die openstaat voor ieder van ons. Maria maakt geen onderscheid. Bij haar is iedereen welkom. De mantel heeft een appelblauwzeegroene kleur. Zeldzaam, maar warm, net als

Maria. De groene wereldbol staat voor vrede en hoop. De krokussen op de wereldbol zijn dan weer het symbool van de congregatie. Ze groeien als het koud is en brengen kleur in ieders leven.' Ten slotte naaiden de zusters zeven woorden op de mantel: gebed, geloof, hoop, trouw, vrede, liefde en eenvoud. 'Het was spannend om alles op tijd af te krijgen, maar de sfeer was gezellig. Samen de mantel maken, bracht ieder van ons inspiratie, vreugde en kracht. Dat wensen we ook iedereen toe die de mantel aanschouwt.'

Info en inschrijving: [www.illudmane.be](http://www.illudmane.be)



De troostmantel voor Maria werd dit jaar ontworpen door de zorgafdeling Warme Zorg van het hoofdklooster in Ruiselede. © Els Claeys

## Op zoek naar verloren beeldje

Op heel wat gevels van scholen lees je nog de oorspronkelijke naam van de school. Zo ook van de basisschool in Edewalle. Raf Deruyttere dook in de geschiedenis ervan.

'De zusterschool 'Arm(en)school St. Charles' werd gesticht door baron Lodewijk Louis Gillès de Pélichy, op verzoek van zijn zoon Carolus Franciscus, priester-Jezuïet in 1839', weet Raf. 'Vandaar dat de naam vandaag nog altijd op de gevel prijkt. Het was een school voor behoeftige kinderen die geen schoolgeld konden en hoefden te betalen. Daartoe stortte de baron jaarlijks een bijdrage aan het moederklooster in Handzame. Een leuze van de familie Gillès de Pélichy was: *De arme kinderen moeten niet alleenlijk in hunnen lichamelijken, maer ook in hunnen geestelijken nood, door eene christelijke opvoeding, geholpen worden.*' Jaren geleden verdween echter het beeldje van Sint-Charles dat lange tijd in een nis in de voorgevel prijkte. 'Zuster Aloysia, die in 1981 op pensioen ging als laatste zuster van de Edewalle-school, kon het niet geloven toen ik het haar vertelde', aldus Raf. 'De zusters namen het in elk geval niet mee.' (LA)



De oorspronkelijke naam van de school is nog altijd op de voorgevel te lezen. © Westhoek Verbeeldt

Bruikbare tips over het verdwenen beeldje zijn welkom via [raf.deruyttere@skynet.be](mailto:raf.deruyttere@skynet.be) of [vulsteke\\_marianne@hotmail.com](mailto:vulsteke_marianne@hotmail.com), 051 56 64 85.

Advertentie



### COMFORTABEL WONEN IN ALLE VRIJHEID

Zo lang mogelijk in uw vertrouwde, veilige thuis wonen? Een traplift doet wonderen. Strobbe Mobility garandeert een persoonlijke en passende traplift voor uw stijl en behoefte. 24/7 tot uw dienst.

Een vrijblijvende afspraak of een gratis brochure? Bel ons op 051 920 908 of stuur een mail.

[www.strobbemobility.be](http://www.strobbemobility.be)

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - [info@strobbemobility.be](mailto:info@strobbemobility.be)